

Petra van der Woude is 'dierentolk'

NIEUW RODEN – Ver weggestopt in Nieuw Roden, in een schitterende, bijna idyllische omgeving woont Petra van der Woude. 's Ochtends werkt ze bij Villeroy en Boch in Roden, 's middags heeft ze een heel andere pet op. Dan namelijk is ze dierentolk: ze heeft telepathie met dieren. "Daar is niks zweverigs aan hoor, het is gewoon te leren. Iedereen kan het, al moet je er wel open voor staan natuurlijk."

Telepathie is het overbrengen en ontvangen van gevoelens, emoties, beelden, geluiden en woorden. Dit gebeurt door de lucht, niet gehinderd door afstand of objecten. Hierdoor kan er een dialoog ontstaan tussen mens en dier. Het dier spreekt uiteraard geen taal, maar brengt wel gevoelens, emoties en beelden over. "Onderweg wordt dat voor mij ergens vertaald door een bron, de kosmos. Zo valt het voor mij te begrijpen, andersom is het dan ook voor het dier te begrijpen. Zo ontstaan dan een 'gesprek' tussen dier en mij." Ze leerde het vak van wijlen telepathie-kunstenaar Fokko Huisman en goeroe Cecilia van der Drift. Nu runt ze een praktijk aan huis. Wat ze doet? Ze probeert contact te maken met dieren. Met honden, katten, geiten en paarden. En helpt zo de baasjes om bijvoorbeeld probleemgedrag aan te pakken en op te lossen. Bovendien helpt ze mensen bij het zoeken naar vermiste dieren. Dat doet ze overigens op afstand, momenteel loopt er bijvoorbeeld een 'vermissingszaak' in de buurt van de Belgische grens. Van der Woude is begaafd, maar bovenal reëel. "Soms kan ik niets voor de mensen doen. Zo eerlijk ben ik. Ik ben



en daar kan ik vervolgens mee aan de slag." Telepathie is geen gave. "Het is te leren. De mens heeft het van nature in zich, maar heeft het grotendeels verloren omdat we het haast niet gebruiken. Kleine kinderen bezitten het overigens vaak nog wel." Ook bij vermissingen van dieren kan Van der Woude een rol spelen. "Soms krijg ik beelden door en kan ik zo zeggen waar het beest precies is. Soms lukt het me ook niet. Ik kan ook contact maken met overleden dieren. Dat verzoek krijg ik ook vaak, zeker van dierenbezitters die hun dier in hebben laten slapen. Zij willen dan weten of ze wel de juiste beslissing hebben genomen, of ze niet te vroeg voor een spuitje hebben gekozen en meer van dat soort zaken."

ze echter vooral om de argwaan bij mensen weg te nemen. Aan de naam, het ras, de kleur ogen en de namen van de baasjes heeft ze in veel gevallen al genoeg. Daarmee gaat ze aan de slag. "Ik ben overigens beslist geen Jomanda hoor", haast ze te zeggen. Overbodig, want ze maakt een allesbehalve zweverige indruk. Ze is 'down to earth', eerlijk en straight. Spiegelt de zaken voor zoals ze zijn, zonder haar eigen prestaties op te hemelen. "Ik zou dit inderdaad ook bij mensen kunnen. Dat wil ik echter niet. Telepathie bij mensen is heel complex. Mensen zeggen het één, en denken het ander. Dat is dus heel complex en hét grote verschil tussen mens en dier: een beest is namelijk altijd eerlijk."