

Na 8 maanden weer thuis,

Kater Doerak zat niet eens zover van huis

Een cliënt van mij belde met het verhaal dat er bij haar in de verzorgingsflat een mevrouw was die een aanloperje eten gaf. Het poesje liep er al een hele tijd. Voor een tijd terug is daar nog een kater bij gekomen.

Nu wil het geval dat deze mevrouw zelf een poes heeft gehad voor ruim 19 jaar maar die heeft ze voor een jaar terug in laten slapen nadat de poes in een consult had verteld hoeveel pijn ze had en dat ze er geen zin meer in had.

Voor de mevrouw kwam er een grote leegte, 19 jaar lief en leed gedeeld is niet niks. Ze had nog steeds verdriet en miste haar enorm maar een ander dier daar wilde ze niet aan beginnen.

Totdat dit katertje ten tonele kwam.

Het katertje was wel gecastreerd maar de 1e mevrouw had alleen belang bij de poes. Mijn cliënte heeft zich toen ontfermd over de kater, ze gaf hem regelmatig wat kattenvoer.

Ze belde omdat ze een consult wilde voor deze kat om te kijken of hij wel bij haar wilde wonen. Hij zou dan wel binnen moeten blijven.

Ik heb, omdat ik zelf regelmatig vermissingen doe, eerst maar eens de instanties na gelopen. De mevrouw had geen computer en ook geen vervoer, dus kon ze de kat ook niet na laten kijken op een chip. Bij Amivedi kon ik eerst niks vinden maar toen ik bij www.gevondenenvermistehuisdieren.nl keek zag ik een kat die voldeed aan de beschrijving. Hij had wat specifieke kenmerken en die kwamen overéén.

Hij was al 8 volle maanden op stap en toen ik eenmaal de vermissingdatum wist heb ik hem ook gevonden bij Amivedi. De cliënte zou Amivedi bellen of ze zou daar in de buurt gaan vragen. Ze vond het wel belangrijk dat de kat weer naar zijn baasje zou teruggaan want die zou hem natuurlijk vreselijk missen.

De volgende dag zat het me niet lekker en heb ik zelf [Amivedi](#) gebeld en het verhaal uitgelegd, er was nog niet gebeld door die mevrouw.

Ik heb het telefoonnummer doorgegeven en ze zou alles in werking stellen.

Savonds werd ik eerst gebeld door de persoon van de kat. Ze waren zo blij! Doerak lag al heerlijk op de bank te slapen. Ze waren er naartoe gereden en hebben daar de mevrouw gesproken die het poesje te eten gaf. Zij wist waar het katertje ongeveer zou zijn en toen ze daar aankwamen hebben ze zijn naam geroepen, meneer kwam toen meteen uit de bosjes gerend. Ze bedankte me hartelijk dat ik gebeld had. Daarna belde Amivedi en de medewerkster vertelde dat de eigenaars in de tussentijd ook nog verhuisd waren naar een dorp verderop maar ze hadden gelukkig nog een telefoonnummer van familie van die personen.

Zo zie je maar weer! 8 maanden vermist geweest en nooit wat gehoord. Die mensen hebben alles gedaan wat mogelijk was maar geen reactie. De kat is gechipt maar dan moet hij eerst bij iemand komen die een chiplezer heeft, een dierenarts of dierenambulance. Doerak zat maar een paar honderd meter van zijn huis maar is nooit opgemerkt.

De mevrouw die zich ontfermd heeft over Doerak gaat binnenkort even langs om toch nog afscheid van hem te nemen.

Note: Voor een kat die van huis is speelt er maar één ding en dat is overleven en overleven betekent, voedsel. Daar waar hij aan eten kan komen zal hij altijd in de buurt blijven.